

«Το νέο στοίχημα με την Ιστορία»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΑΓΙΑΣ

Τα αριστερά πολιτικά κόμματα που εκφράζουν αυθύπαρκτα κοινωνικά και ιδεολογικά ρεύματα μπορούν να διατηρούν την πειστικότητη του πολιτικού τους λόγου, την ελκυστικότητα των κοινωνικών τους οριμάτων και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής τους πρακτικής μόνο όταν βρίσκονται σε αντιστοίχια με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και μόνο όταν πραγματοποιούν βαθύες τομές στη φυσιογνωμία, στη θεωρία, στη στρατηγική και στην πολιτική τους.

Αυτό επιβεβαίωσε το εγχέιρημα που πραγματοποιεί το ιταλικό κομμουνιστικό κόμμα με την οργανική μετεξέλεξή του σ' ένα ανοικτό κόμμα της ευρύτερης Αριστεράς.

«Δεν μπορούμε να μην απελευθερωθούμε από ένα ιδεολογικό περιβάλλημα που έχει ξεπεραστεί στην πράξη πριν πολλά χρόνια», ανέφερε ο γραμματέας του ιταλικού κομμουνιστικού κόμματος Ακίλε Οκίτο, τονίζοντας την αναγκαιότητα επανίδρυσης του μεγαλύτερου αριστερού κόμματος της Δυτικής Ευρώπης.

Το εγχέιρημα που επιχειρεί το ιταλικό κομμουνιστικό κόμμα έχει αναμφίβολα σημαντικές παραμέτρους για τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Το εγχέιρημα αυτό αποτελεί προτύχωρη πρωτοβουλία γιατί αφορά τη φυσιογνωμία, την ταυτότητα, την πολιτική και την πρακτική ενός ολόκληρου ιστορικού χώρου που δημιουργήθηκε στις αρχές του αιώνα, μετά τη διάσπαση της εργατικού κινήσματος και τη δημιουργία της 2ης και Της Διεθνούς.

Ο χώρος της κομμουνιστικής Αριστεράς που συνδέθηκε οργανικά με μια ολόκληρη ιστορική περίοδο, την περίοδο της βιωματικής ανάκτυξης, βρίσκεται σήμερα στα όρια εξαντλήσης του.

Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν στην κατεύθυνση αυτή οι κοινωνιογενείς αλλαγές που πραγματοποιούνται σήμερα στις χώρες του πρώην «υπαρκτού σοσιαλισμού». Η κατέρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» αποκάλυψε τις αντιδημοκρατικές αναχρονιστικές και καταπιεστικές δομές των καθεστώτων που είχαν επιβιβληθεί στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ανέτρεψε ιδεολογικούς μύθους, συμπαρέσυρε πολιτικά σύμβολα, γελοιοποίησε πρόσωπα και προκάλεσε ενοχές σ' αυτούς που πρόβαλλαν εως μοντέλα εφαρμοσμένου σοσιαλισμού τις μορφές κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης που είχαν επικρατήσει στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Τευτόχρονα η κατέρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» συμπερέσυρε ένα κειδικοποιημένο και κλειστό σύστημα ιδιών και αντιλήψεων, δημιουργώντας υπαρξιακά προβλήματα στις δυνάμεις της κομμουνιστικής Αριστεράς που το είχαν «ως εικόνινα».

Το ιταλικό κομμουνιστικό κόμμα, με πλούσια θεωρητική και πολιτική εμπειρία ήταν το πρώτο κόμμα από το χώρο της κομμουνιστικής Αριστεράς που διαφοροποιήθηκε τόσο από τις βαρβαρότητες που διέπραξαν οι χώρες τοφ «υπαρκτού σοσιαλισμού» όσο και από την πολιτική που ακολούθησαν τα κόμματα της κομμουνιστικής ορθοδοξίας. Αρκετά να θυμηθούμε ότι οι πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές του Ι.Κ.Κ. με το ορθόδοξο κομμουνιστικό κίνημα εκπορεύονταν από την εποχή του Τολιάτι. Επίσης εξίζει να θυμηθούμε την καταδίκη των γεγονότων στην Ουγγαρία το 1956, την υπερασπιση των αντιφρονούντων και την καταδίκη της Σοβιετικής εισβολής στη Πράγα κ.ά.

Στην πλούσια πολιτική διαδρομή του το ΙΚΚ ήταν πρωτοπόρο στις αναζητήσεις και στους κριβήματισμούς που αναπτύχθηκαν στο χώρο της ευρύτερης Αριστεράς, έγκαρα απέκρους τη μονολιθικότητα, τον δογματισμό και τις ιδεοληψίες που αναπτύχθηκαν στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ανοίγοντας νέους δρόμους τόσο στην πολιτική θεωρία όσο και στη στρατηγική του.

Οταν τα άλλα κομμουνιστικά κόμματα ήταν προστιλωμένα στη Μέγκα του «σοσιαλισμού» περιμένοντας να κάνουν την εξ εφόδου κατάληψη των «χειμερινών ανακτόρων», το ΙΚΚ διαμόρφωνε τη στρατηγική του δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό. Πίστευε ότι η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός ήταν άρρηκτα συνδεμένα μεταξύ τους. Αναζητούσε μια νέα στρατηγική πρόταση για τις δυνάμεις της εργασίας και του πολιτισμού, θεωρώντας ότι μόνο με μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στο χώρο του κράτους, των θεοφόρων, της οικονομίας και των εργασιακών σχέσεων η Αριστερά μπορεί να διαμορφώσει τους όρους ιδεολογικής πρεμονείας της.

Η μετεξέλεξη που επιχειρεί το ΙΚΚ επιβεβαιώνει τις αυθεντικές σχέσεις που έχει το κόμμα αυτό με τη σημερινή πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα και πιστοποεί τη δυνατότητα πολιτικής, ιδεολογικής και προγραμματικής ανανέωσής του.

Σ' ένα κόσμο που καθηλωμένη στα αποστεωμένα σχήματα του παρελθόντος και δεν μπορεί να χρησιμοποιεί ένα παρωχημένο πολιτικό λόγο γιατί το μόνο που θα καταφέρνει είναι να αποσύρεται από τις ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις, να ενισχύει τα

φαινόμενα ιδιωτεύσης και αποστράτευσης των αριστερών πολιτών από τα κόμματα της Αριστεράς και να τροφοδοτεί τις τάσεις αποδεσμολογικοποίησης, ενισχύοντας έτσι την ιδεολογική επικυρωρρία των δυνάμεων του νεοσυντηρισμού.

Τα φαινόμενα απονεύρωσης του κοινωνικού οραματισμού στο χώρο των δυνάμεων της παραδοσιακής Αριστεράς, που μένουν προσκολλημένες σε δογματικές και συντηρητικές επόψεις, αποδεικνύουν την αναντιτοποιία αυτών των δυνάμεων με τις σημερινές ανάγκες που δημιουργεί τη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Για τις προσδετικές και αριστερές δυνάμεις, η σημερινή πραγματικότητα, ούτε επιβεβαιώνει τους «τέλους της Ιστορίας» αποτελεί, ούτε αλλάζει το ταξικό περιεχόμενο των κοινωνιών του άμεσου καπιταλισμού. Απλώς αποκαλύπτει τις προσφεριστικές, ικανότητες που έχει ο καπιταλισμός.

Το σημερινό κόσμο, που καθημερινά αλλάζει με ύλιγχωδη ταχύτητα, διαπερνούν νέες αντιθέσεις, τόσο στο πολιτικό όσο και στο κοινωνικό επίπεδο.

Οι νέες αυτές αντιθέσεις έχουν πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στο χώρο της ευρύτερης Αριστεράς, έγκαρα απέκρους τη μονολιθικότητα, τον δογματισμό και τις ιδεοληψίες που αναπτύχθηκαν στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα, ανοίγοντας νέους δρόμους τόσο στην πολιτική θεωρία όσο και στη στρατηγική του.

Η διεμνοποίηση της οικονομίας δημιουργεί νέα προβλήματα και ανάγκες. Η αναδιάρθρωση των εργασιακών χώρων, η ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών και των τεχνικών, προκαλεί αλλαγές στην κοινωνική δομή των σύγχρονων κοινωνιών. Η συνεχής ανάπτυξη πολιτικών και οικονομικών υπερεθνικών οργανισμών έχει επιδράσεις στη δομή και στις λειτουργίες των εθνικών κρατών. Η κατάργηση των εθνικών συνόρων και η μεταφορά των κέντρων λήψης των αποφάσεων σε υπερεθνικούς οργανισμούς είναι φυσικό να προκαλούν προβλήματα στη δράση των δυνάμεων της Αριστεράς.

Οι πολιτικές σχηματισμοί της ευρύτερης Αριστεράς όμως που διατηρούν αυθεντική σχέση με την κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν τον πολιτικό, ιδεολογικό και προγραμματικό τους λόγο, έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν και να επανακαθορίσουν την παρουσία τους στη σύγχρονη ιστορία, έχουν τη δυνατότητα να ανανεώσουν και να επανακαθορίσουν τη δυνατότητα να προβάλουν νέες κοινωνικές αυτοποίες και οράματα.

Η προτοβούλια του ΙΚΚ να μετέξελυθει σε ένα νέο κόμμα της ευρύτερης Αριστεράς δημιουργεί ευνόησες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊστεράς. Και αυτό γιατί η ύπαρξη της Ευρωπαϊστεράς θα εξαρτηθεί τόσο από την υπέρβαση του ιστορικού σχήματος, όσο και από τη γόνιμη σύνθεση όλων των ρευμάτων της Αριστεράς. Το ΙΚΚ δίνει το νέο του στοίχημα με την Ιστορία. Αν το κερδίσει θα φανεί στην πράξη.