

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

για την Προστασία του Περιβάλλοντος
για την Ποιότητα Ζωής
για την Πράσινη, Βιώσιμη Ανάπτυξη



**Διακίρυξη
της Οικολογικής Κίνησης Πολιτών
Σαρωνικού - Λαυρεωτικής**



Οικολογική
Κίνηση
Πολιτών
Σαρωνικού
Λαυρεωτικής

Η πρόκληση της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης

Το έλλειμμα βιωσιμότητας που εμφανίζει ο σύγχρονος κόσμος είναι απόρροια ενός κορεσμένου αναπτυξιακού μοντέλου. Ενός μοντέλου, που ακολούθησε και η χώρα μας τα τελευταία 60 χρόνια, και το οποίο παράγει και αναπαράγει την οικονομική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισμική και θεσμική υστέρησή του.

Για το λόγο αυτό, **η πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη είναι για την Ελλάδα η μεγάλη πρόκληση, στην οποία οφείλουμε να ανταποκριθούμε με νέες ιδέες, με σύγχρονες προσεγγίσεις, με τεκμηριωμένες προτάσεις, με πρωτοβουλίες και με αγώνες.** Βεβαίως, οι πράσινες πολιτικές δεν είναι αυτονόητες ούτε πασπαρτού. Απαιτούν σοβαρή ερευνητική, επιστημονική, πολιτική μελέτη και διερεύνηση. Προϋποθέτουν τη γόνιμη συνάντηση της πολιτικής με την οικολογία. Επαναφέρουν την έννοια της ατομικής ευθύνης του πολίτη, την οποία υποτίμησε η ιστορική αριστερά.

Η αυτοδιοίκηση ως πολιτική και αναπτυξιακή υπόδομή

Η αυτοδιοίκηση στη χώρα μας, ενώ θα μπορούσε να είναι ένας σημαντικός αναπτυξιακός πυλώνας, χρόνια τώρα, λειτουργεί με ελάχιστες εξαιρέσεις ως καρικατούρα ενός ξεπερασμένου κρατικού μοντέλου με βασικά χαρακτηριστικά την απλή διαχειριστική λογική, τον άγονο ανταγωνισμό με την κρατική διοίκηση, τον εγκλωβισμό σε λαϊκίστικες πρακτικές, την αδυναμία της να εκφράσει, να υπηρετήσει και να κινητοποιήσει τους πολίτες, την απροθυμία της να χαράξει και να ακολουθήσει νέους δρόμους, αναπτύσσοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες.

Σήμερα, η αυτοδιοίκηση -τοπική και περιφερειακή- καλείται να επανεξετάσει το ρόλο της και να επανασχεδιάσει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, υπερβαίνοντας τα στενά και ασφυκτικά πλαίσια που απορρέουν από τις συμβατικές της αρμοδιότητες. Έχει τη δυνατότητα να κάνει πράξη το εγχείρημα της ανατοποθέτησής της, υλοποιώντας τη στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης εκφράζοντας τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλοντος κάθε τοπικής κοινωνίας.

Η αυτοδιοίκηση, ως φορέας τοπικής εξουσίας μπορεί κάλλιστα να διαχειριστεί πολιτικά και επιχειρησιακά μια δέσμη θεμάτων που συνδέονται ευθέως με **την τοπική ανάπτυξη, τις υποδομές, τους θεσμούς κοινωνικής προστασίας, την προστασία του τοπικού οικοσυστήματος και του περιβάλλοντος, τη λειτουργία των τοπικών αγορών, τη διαχείριση των απορριμμάτων, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των πολιτών κ.ά.**



Η ατολία του «Καλλικράτη»

Ο «Καλλικράτης», που συνιστά τομή στο χώρο της αυτοδιοίκησης, ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για τη δημιουργία ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα περιελάμβανε τους δήμους **Καλυβίων, Αναβύσσου, Κερατέας, Λαυρίου και τις κοινότητες Παλαιάς Φώκαιας, Κουβαρά, Σαρωνίδας και Αγίου Κωνσταντίνου**. Η συνένωση ήταν αυτονόητη και υπαγορευόταν από την ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου αναπτυξιακού, χωροταξικού, οικιστικού, τουριστικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Ο δήμος των οκτώ θα είχε τη δυνατότητα να δρομολογήσει την **υλοποίηση μεγάλων παρεμβάσεων**, όπως είναι **η αξιοποίηση των Αλυκών Αναβύσσου, η ανάπτυξη κοινής τουριστικής δραστηριότητας στο παραλιακό μέτωπο από τα Καλύβια έως το Σούνιο, η ανάδειξη του λιμανιού της Λαυρεωτικής σε κόμβο τουριστικών, εμπορικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων, ειδικά με την προέκταση του Προαστιακού έως το Λαύριο**. Παράλληλα, θα συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση των φαινομένων αυθαιρεσίας, παρανομίας, οικοπεδοποίησης, άναρχης δόμησης, υποβάθμισης του περιβάλλοντος κλπ.

Δυστυχώς όμως, για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε ότι οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές προσκρούουν σε κοντόφθαλμες αντιλήψεις, σε μικροπολιτικές προσεγγίσεις, σε τοπικισμούς, καθώς και σε κατεστημένα συμφέροντα.

Ο «Καλλικράτης, φάνηκε άτολμος στην περίπτωση της Λαυρεωτικής. Η απόφαση της Κυβέρνησης να δημιουργήσει δύο δήμους –τη Λαυρεωτική και τον Σαρωνικό– κατέδειξε στην πράξη πως στη χώρα μας το αυτονόητο παραμένει ζητούμενο.



Σαρωνικός-Λαυρεωτική Κίνδυνοι, δυνατότητες, προκλήσεις

Οι περιοχές της Λαυρεωτικής διαθέτουν τα δικά τους χωροταξικά, πολεοδομικά και οικιστικά χαρακτηριστικά. Δεν έχουν υποστεί ακόμη τη βάρβαρη αστικοποίηση των μεγάλων πόλεων. Ένα σημαντικό οικιστικό κομμάτι αποτελεί εξοχική κατοικία, ενώ η πληθυσμιακή σύνθεσή τους συγκροτείται από μόνιμους κατοίκους, αλλά και από επισκέπτες. Παράλληλα αποτελούν πόλους έλξης επισκεπτών, με την τουριστική ανάπτυξη να στηρίζεται κυρίως στην εκτενή ακτογραμμή της και την ευκολία πρόσβασης σε αυτή.

Το εξαιρετικής ομορφιάς παραθαλάσσιο μέτωπο μαζί με την ενδοχώρα, τον προστατευόμενο ορεινό όγκο της Λαυρεωτικής και τον αρχαιολογικό και πολιτιστικό πλούτο συγκροτούν, από κοινού, ένα ξεχωριστό οικοσύστημα. Το Αεροδρόμιο και το Λιμάνι του Λαυρίου αποτελούν τις ανοιχτές πύλες εισόδου για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Η ιδιαίτερη αυτή περιοχή όμως, αντιμετωπίζει και τεράστιους κινδύνους, όπως η αυθαίρετη και άναρχη δόμηση, η τσιμεντοποίηση από τη δημιουργία μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, ο περιορισμός των φυσικών οικοσυστημάτων, η έλλειψη ελεύθερων χώρων και χώρων αναψυχής, η αλλοίωση της μορφής της παραλιακής ζώνης, και γενικότερα η περιβαλλοντική και αισθητική κακοποίηση και υποβάθμιση.

Οι κίνδυνοι αυτοί είναι υπαρκτοί και οφείλουμε όλοι μας να τους αποτρέψουμε με δράσεις και πρωτοβουλίες.

Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων

Βαθιά πεποίθησή μας είναι ότι η περιοχή μας –η Λαυρεωτική και ο Σαρωνικός- μπορεί να προστατευθεί, μπορεί να διατηρήσει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει αν συνδεθεί οργανικά και ουσιαστικά με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης.





Οι αναπτυξιακές δυνατότητές της δεν μπορεί παρά να είναι συνυφασμένες με τον αρμονικό συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, με την ελεγχόμενη δόμηση, με την ήπια τουριστική δραστηριότητα, με την προβολή της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, με την ανάδειξη και προστασία των φυσικών πόρων.

Το σχέδιο της πράσινης ανάπτυξης δεν είναι κάποιο εξωπραγματικό και υπερβατικό εφεύρομα ή ανεφάρμοστος νεωτερισμός. Αντίθετα, **συνιστά ζωτική ανάγκη για τη διασφάλιση της ανάπτυξης και ευημερίας των περιοχών μας**, με την αξιοποίηση των γεωφυσικών, χωροταξικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων τους.

Σαρωνικός - Λαυρεωτική

Στον αστερισμό της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης

Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη πρόκληση, έχουμε μια μεγάλη δυνατότητα, αλλά και ευκαιρία:

- ✓ **Να εντάξουμε τους δήμους μας -τον Σαρωνικό και τη Λαυρεωτική- στην τροχιά της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης.**
- ✓ **Να αξιοποιήσουμε ορθολογικά τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, διασφαλίζοντας μια καλύτερη ποιότητα ζωής, ένα ανθρώπινο περιβάλλον στο οποίο θα μπορείς ευχάριστα να ζεις, να εργάζεσαι, να δραστηριοποιείσαι, να δημιουργείς, να επιχειρείς.**

Αδιαπραγμάτευτη επιλογή μας είναι να έχουμε **γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο με τις νέες δημοτικές αρχές του Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής**, να εμπνεύσουμε, να ενθαρρύνουμε και να στηρίξουμε πρωτοβουλίες των δημοτικών αρχών αλλά και ομάδων πολιτών για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα των περιοχών μας.

Στόχος μας, επιδίωξή μας, είναι να **αναζητήσουμε κοινές προσεγγίσεις, κάνοντας πράξη την κουλτούρα του διαλόγου, της συνεργασίας, της διαφορετικότητας**.

Δεν είμαστε και **δε θα γίνουμε υποκατάστημα κανενός κόμματος, καμίας δημοτικής παράταξης**.

Το εγχείρημα της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης **υπαγορεύεται από το έλλειμμα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν κοινωνίες όπως η δική μας**. Δεν ταυτίζεται με κανέναν πολιτικό σχηματισμό. Ξεπερνά τα υπάρχοντα κομματικά σχήματα. **Διαμορφώνει μια νέα στρατηγική πρόταση προοδευτικών δυνάμεων που πιστεύουν ότι η σημερινή πολιτική γεωγραφία δε μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και απαιτήσεις του μέλλοντος**.

Οι προτάσεις μας, οι απαντήσεις μας

- ✓ Πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ήπια τουριστική αξιοποίηση χωρίς άλλα μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, χωρίς τις περιβόητες «τουριστικές κατοικίες». Σημαίνει φραγμός στην τοιμεντοποίηση, την αυθαιρεσία και στο εύκολο κέρδος.
- ✓ Πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει οικιστικός, πολεοδομικός, χωροταξικός σχεδιασμός, συμβατός με τα χαρακτηριστικά των περιοχών μας.
- ✓ Πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ανάδειξη των περιοχών μας σε τόπους αναψυχής, χαλάρωσης, ψυχαγωγίας, διασκέδασης, σε τόπους πολλαπλών αθλητικών, μορφωτικών, πολιτιστικών δραστηριοτήτων, με σεβασμό στο περιβάλλον.
- ✓ Πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διαχείριση και ανακύκλωση των απορριμμάτων, βιολογικές καλλιέργειες, σεβασμός και προστασία στο τοπικό οικούστημα (χερσαίο, παράκτιο και θαλάσσιο), στις δασικές εκτάσεις.
- ✓ Πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει προστασία της δημόσιας ακίνητης περιουσίας, αλλά και ορθή αξιοποίησή της. Για παράδειγμα, οι Αλυκές Αναβύσσου μπορούν να φιλοξενήσουν το πρώτο θεματικό περιβαλλοντικό πάρκο της Αττικής, αντί να γίνουν έρματα κερδοσκοπικών συμφερόντων.
- ✓ Πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει αρμονική σύνδεση της παράκτιας ζώνης με την ενδοχώρα, αποφεύγοντας τον κίνδυνο μιας ετεροβαρούς ανάπτυξης μεταξύ των δύο περιοχών.
- ✓ Πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει να βάλουμε τέλος σε όλες εκείνες τις ενέργειες που μετέτρεψαν τις πόλεις μας σε τσιμεντένια τερατουργήματα και συνέβαλαν στην κακοποίηση του περιβάλλοντος και στην αισθητική υποβάθμισή του.
- ✓ Πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει δημιουργία υποδομών φιλικών και συμβατών με το περιβάλλον. Αναφέρουμε ενδεικτικά, την προέκταση του Προαστιακού ως το Λαύριο, την ανάδειξη του λιμανιού του Λαυρίου σε χώρο πολλαπλών παραγωγικών, εμπορικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, τη δημιουργία πράσινων διαδρομών ποδηλάτου και περιπάτου σε όλο το παραλιακό μέτωπο από το Λαύριο έως το Σούνιο και την Ανάβυσσο.

Στην περιοχή μας, στους δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής, **πράσινη, βιώσιμη ανάπτυξη σημαίνει ληξιαρχική πράξη θανάτου των φαινομένων αυθαιρεσίας, καταπατήσεων, αυθαίρετης δόμησης, αποψιλώσεων δασικών εκτάσεων.** Σημαίνει τέλος στα λύματα που πέφτουν στη θάλασσα, σε βόθρους και ρέματα και στις χωματερές που δηλητηριάζουν καθημερινά τη ζωή μας.

Οικολογική Κίνηση Πολιτών Σαρωνικού - Λαυρεωτικής Η δημιουργική μας αντίδραση

Εμείς που πήραμε την πρωτοβουλία να ιδρύσουμε την Οικολογική Κίνηση Πολιτών Σαρωνικού-Λαυρεωτικής, **πιστεύουμε στην ανάγκη ενίσχυσης και ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να αναδείξουμε τα μείζονα ζητήματα της περιοχής**, συνδέοντάς τα με το εγχείρημα της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης.

Συνειδητοποιώντας το σημαντικό έλλειμμα οικολογικής και πράσινης συνείδησης επιδιώκουμε να συμβάλλουμε στην ευαισθητοποίηση όλων γύρω από τα κρίσιμα ζητήματα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Οικολογική Κίνηση Πολιτών Σαρωνικού-Λαυρεωτικής είναι μια αυτόνομη κίνηση πολιτών, μακριά από πολιτικές εξαρτήσεις και κομματική ποδηγέτηση. Η συμμετοχή μας σε αυτή δεν υπαγορεύεται από κάποια προσωπική, πολιτική, κομματική ιδιοτέλεια ή σκοπιμότητα. Βεβαίως, δεν αποποιούμαστε τις πολιτικές μας ταυτότητες και τις ιδεολογικές καταβολές, όμως αυτές σε καμία περίπτωση δεν καθορίζουν τις προτεραιότητες και τη στάση μας στην Οικολογική Κίνηση.

Η Οικολογική Κίνηση Πολιτών Σαρωνικού-Λαυρεωτικής συνιστά τη δημιουργική μας αντίδραση στα μικρά και τα ευτελή, στα πρόσκαιρα και τα εφήμερα που καθημερινά υποβαθμίζουν τη ζωή μας, διαβρώνουν τον κοινωνικό ιστό, καταστρέφουν το περιβάλλον και το οικούστημα. Παράλληλα, οι πρωτοβουλίες και η δράση μας συνδέονται ευθέως με τη θέση μας ότι οι δήμοι του Σαρωνικού και της Λαυρεωτικής μπορούν και **πρέπει να ταυτιστούν με το εγχείρημα της πράσινης, βιώσιμης ανάπτυξης.**

Τα προβλήματα της χώρας είναι γνωστά. Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζουμε είναι οξεία. Η ανάπτυξη των περιοχών μας δεν μπορεί να στηριχθεί άλλο σε μια μονοσήμαντη σχέση οικονομικής εξάρτησης της αυτοδιοίκησης από την Πολιτεία. **Σήμερα περισσότερο από ποτέ απαιτείται ένα νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα μακριά από τις κρατικίστικες αντιλήψεις.**

Η Οικολογική Κίνηση Πολιτών Σαρωνικού-Λαυρεωτικής θα είναι παρούσα με θέσεις και προτάσεις, με πρωτοβουλίες, ενέργειες και παρεμβάσεις. Στόχος μας, επιδίωξή μας, να βρούμε κι άλλους συμπαραστάτες και συνοδοιπόρους.

