

**6 Φεβρουαρίου 2003**

Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,

Είναι γνωστό σε όλους ότι έχω αποφασίσει να είμαι υποψήφιος στη Β' Πειραιά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Μεγάλωσα και ζω στον Πειραιά και είμαι ταυτισμένος με τις αγωνίες, τις ανάγκες και τα προβλήματα των κατοίκων των υποβαθμισμένων περιοχών της Β' Πειραιά.

Από τότε που έχω μια ενεργή πολιτική παρουσία και σε κάθε φάση της πολιτικής διαδρομής μου υπηρετώ με όλες τις δυνάμεις μου τους κατοίκους και τον τόπο που μεγάλωσα και όπου εξακολουθώ να ζω.

Την πολιτική δεν την επέλεξα για να καλύψω τις όποιες φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες έχω, δεν την επέλεξα για να εξαργυρώσω τις αρχές και τις αξίες τις οποίες πιστεύω, δεν την επέλεξα ως μέσο πλουτισμού και κοινωνικής αναρρίχησης.

Αυτά τα χαρακτηριστικά διακρίνουν όλους εκείνους που συγκροτούν μια πολιτική τάξη παραγόντων και αξιωματούχων. Διακρίνουν όλους εκείνους που αντιμετωπίζουν την πολιτική εξουσία ως κοκότα, η οποία έλκει επιβήτορες.

Για μένα, πολιτική δεν είναι παρά η συνειδητή παρέμβαση στις αυθόρμητες διεργασίες της πραγματικότητας.

Πολιτική σημαίνει μια στάση ζωής που να συμβαδίζει στην πράξη και όχι στα λόγια με τις αρχές και τις αξίες, τις οποίες έχουμε επιλέξει να υπηρετούμε.

Πολιτική σημαίνει παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δραστηριότητας, παρεμβάσεις πολιτικές, μορφωτικές, πολιτιστικές που να ωφελούν μια υποβαθμισμένη περιοχή, όπως είναι αυτή της Β' Πειραιά.

Εδωσα και θα δώσω όλες τις δυνάμεις μου για τον Πειραιά και τους ανθρώπους του, ανεξάρτητα αν αυτό με φέρνει αντιμέτωπο με τα κομματικά κατεστημένα, με τα πολιτικά απολιθώματα και με τα ρετάλια της πολιτικής.

Δεν υπηρέτησα και δεν πρόκειται να υπηρετήσω καμιά πολιτική και κομματική νομενκλατούρα, όσο και αν αυτή στηρίζεται σε γερά πόδια.

Επειδή καιρό τώρα βλέπω ότι στο πρόσωπό μου γίνεται μια προσπάθεια να συκοφαντηθεί η πολιτική δουλειά που αναπτύσσω στο χώρο της Β' Πειραιά,

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης με τίμησε με την αμέριστη εμπιστοσύνη που μου επέδειξε σε μια θέση μάχιμη για την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης.

Πίστευα και πιστεύω ότι ο Κώστας Σημίτης είναι μια νέα ήπειρος στην πολιτική ζωή του τόπου. Είναι ένας πολιτικός μεγάλου διαμετρήματος. Δεν είναι η ώρα να απαριθμήσω τις μεγάλες επιτυχίες του, τα τελευταία επτά χρόνια. Αλλωστε, όλα αυτά είναι σε όλους γνωστά.

Ο Κώστας Σημίτης είναι μια ανάσα ελπίδας για την προώθηση του εκσυγχρονισμού της χώρας, του πολιτικού συστήματος, αλλά και του ΠΑΣΟΚ.

Υπηρέτησα τη θέση που μου εμπιστεύτηκε με αυταπάρανηση. Γιατί πίστευα και πιστεύω στο όραμά του.

Υπηρέτησα τη θέση αυτή χωρίς ταλαντεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς και χωρίς εκπτώσεις. Με αποτέλεσμα να γίνω συχνά αλεξικέραυνο μιας οργανωμένης αντίδρασης εκείνων που από προσωπική και πολιτική ιδιοτέλεια αντιστέκονται, χρόνια τώρα, στο αίτημα του εκσυγχρονισμού και την αλλαγή μιας καθεστωτικής πολιτικής τάξης.

Επειδή τιμώ τη σχέση μου με τον Πρωθυπουργό και πιστεύω ακράδαντα στο εγχείρημα του εκσυγχρονισμού, θέλω να στερήσω από τους αντιπάλους μου το πρόσχημα ότι εκμεταλλεύομαι τη θέση μου στο Μέγαρο Μαξίμου για την προώθηση των προσωπικών στόχων μου.

Γι' αυτό και αποφάσισα, από εδώ και πέρα, να αφοσιωθώ στην επίτευξη των προσωπικών στόχων μου στο χώρο του Πειραιά, αφήνοντας τη θέση μου στο Μέγαρο Μαξίμου.

Με εκτίμηση  
Γιώργος Πανταγιάς

